

NIEUWSBRIEF Purmerkerk zondag 24 december 2023

De donkere dagen voor de kerst doen hun eer aan. Het blijft guur en donker weer. De vorige nieuwsbrief was niet in het goede pdf-format en daardoor niet uit te printen. Onze excuses daarvoor. Er was ook een foute datum voor de volgende bijbelgroep bijeenkomst gemeld. De goede staat er nu in: Dinsdag 23 januari om 14.00 uur in de Nevenruimte van de Purmerkerk.

We kijken terug op een prachtige vertelling van Marinus over het Kindeke Jezus van Felix Timmermans. De hilarische openingszin van Annemike over de kerststallen die verkocht werden zonder kribbe, met de melding erbij dat Jezus aan de kassa te koop was, zette meteen de sfeer. 's-Middags was het concert van het Purmerends mannenkoor goed bezocht en deed een bezoeker na afloop verzuchten: "ik wou dat ik een man was".

Zondagavond (Kerstavond) is er de Kerstmusical en maandagochtend om 10.00 uur vieren we de eerste Kerstdag. In de nieuwsbrief verder de kerstgroet van de Classis predikant, een gedicht van Elly Linger en tekeningen van Wim van 't Hoof gemaakt in krijgsgevangenenkamp Stalag IVB in Mühlberg aan de Elbe.

Zondagavond 24 december om 19.00 uur Kindermusical: "de Kerstpost".

Het is iets om naar uit te kijken de jaarlijkse kerstmusical onder leiding van Elisabeth Verburg. De kinderen verzorgen voor ons een mooi begin van de kerst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het blazersensemble dat ook deels uit kinderen bestaat. Ook de techniek wordt door hen verzorgd, evenals de kleding, het schminken en souffleren.



Maandag 25 december

Voorganger: Annemike van der Meijden

Organist: Niek Hartog mmv de Purmercantorij

Bestemming collecte: Huis van Lig Bethuriel. [Stichting Huis van lig](#)

Hun doel is jongens van kansarme gemeenschappen /buurten kans te geven zelfstandige individuen te worden, door de ondersteunende woongemeenschap, scholing, en training in vaardigheden.

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente De Purmer.

Of door met uw smartphone een foto te maken van de QR code aan de deur van de kerk.

Liturgie

Orgelspel

Samenzang 477, vers 1 en 3, Komt allen tezamen

Welkom, votum en groet

Aansteken kaarsen

1^e Lezing uit Jesaja 42: 1-9

Cantorij zingt: Once in royal David's city, vers 1,2

2^e Lezing uit Johannes 1

Samenzang Lied 482, vers 1, Er is uit 's werelds duistere wolken

3^e Lezing: Lucas 2: 1-8

Samenzang Lied 489: vers 1 en 2, Komt ons in diepe nacht ter ore

4^e Lezing uit Efeze 4 en 5

Cantorij zingt: NLB 433 vers 1, 2 en 3, Kom tot ons de wereld wacht

Overdenking

Samenzang Lied 483 Stille nacht, 1^{ste} couplet vierstemmig cantorij; vers 2 en 3 samen

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen en collecte diaconie

Slotzang: Lied 487 Eer zij God in onze dagen, 1^{ste} couplet cantorij; vers 2 en 3 samen zegenbede



Kerstkaart van Wim van 't Hoof, 1944-1945

Rooster komende twee maanden

Datum	Feestdagen	Voorganger	Organist	Diaconie	Bijzonderheden
24 dec 19.00 uur	Familie kerstdienst 19.00 uur	Kerstmusical o.l.v. Elisabeth Verburg	Blazersensemble	Kerk in Actie	Kerstmusical 19.00 uur
25 dec 10.00 uur	1 ^e Kerstdag	Annemike van der Meiden	Niek Hartog en Purmercantorij	Huis van Lig Bethuriel	Maandag.
31 dec	Geen dienst				
7 januari 10.00 uur	Intrede Christiaan Ravensbergen	Christiaan Ravensbergen en Alexander Noordijk	Agnes Kaufman en Purmercantorij	Wilde ganzen	Receptie nieuwe predikant na de dienst
14		Hanna Smit	Theo Koelstra	Diaconie Purmerkerk	
21		Christiaan Ravensbergen	Milton Webber	Actie 100 weken	Kindernevendienst
28		Corine Sloots	Niek Hartog	World Servants	
4 febr.	Geen dienst				
11	Carnaval	Christiaan Ravensbergen	Milton Webber	Ben Heart foundation	Kindernevendienst
18		Bas van der Bent	Niek Hartog	Huis van Lig	
25		Marjan Nijman	Milton Webber	Hospice Purmerend	

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.

Bankrekening NL85INGB0000164069 Hervormde gemeente 'De Purmer' 1481 AP PURMER.

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte: "Beheer en onderhoud Purmerkerk".

Kerstdiner

door Wim van 't Hoof, 1945



Kansarme

Was Jezus nu eens niet in Bethlehem geboren
maar in Kwadijk, Edam of Stompetoren
waar zou Hij slapen, wie bood Hem dan plaats
of zou er vaak gezegd zijn: nee, ik heb nu haast

Ik sta zolang in de file, heb geen tijd
u zult begrijpen dat het me wel spijt
maar gaat u naar de vreemdelingendienst, de IND
daklozenopvang of de MWD

Met wat geduld moet u toch aan een woning kunnenkomen
en slaapt u anders aan de dijk onder de bomen
het is beschut daar, de politie controleert
u blijft daar vast en zeker ongedeerd

U zegt: u bent voor kansarmen geboren?
we kunnen zeggen, dat wij daar toch niet bij horen
wij zijn hier heel gewone nette mensen
die met de kers aan ieder vrede wensen

Van Elly Linger uit Kleuren van verwondering; 2006, uitgeverij Eklesia; overgenomen uit Mozaïek

Nieuws van de kerkenraad

- Op 7 januari 2024 is de entreedienst van onze nieuw dominee Christiaan Ravensbergen. Daarna zal ervan af 11.30 uur een receptie zijn voor iedereen die kennis met hem wil maken. De uitnodigingbrief is digitaal bijgevoegd.
- De afgelopen kerkenraadsvergadering is het nieuwe rooster vastgesteld voor 2024. Er zijn in 2024 zes zondagen zonder dienst, verspreid over het jaar. De eerder geplande dienst op zondag 31 december 2023 vervalt i.v.m. voorbereidingen van 7 januari.
- Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bijwonen maar niet over eigen vervoer beschikt, neem dan contact op met Carla van Es (06-51172530). Zij zal proberen vervoer te regelen.
- Wie vindt het leuk om een paar keer per jaar namens de kerk een jarige 80-plusser te bezoeken. We zijn op zoek naar mensen die bezoekjes willen afleggen omdat het aantal bezoekers afneemt en het aantal 80-plussers toeneemt.
- De foto's van de kennismaking met Christiaan Ravensbergen staan op de site: https://1drv.ms/f/s!Av78_b36qgbmxSONxtDbBK_9cz8C?e=KXPaZB
- Adri de Koeier gaat vanwege zijn gezondheid de werkzaamheden als coördinator voor de NL-Doet stopzetten. We zoeken nog iemand die dit wil overnemen of die contactpersoon wil zijn voor de NL-Doet organisatie.
- De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 23 januari om 14.00 uur in de Nevenruimte van de Purmerkerk. We gaan dan verder met het boekje Doorns evangelie `Marcus opnieuw`.

Vrees God, maar vrees nog meer hij die God niet vreest. (Berbers spreekwoord)

Vrede, kerstgroet van Peter Verhoeff, classis predikant



Deze zomer waren wij in Berlijn. Middenin die stad, aan het einde van de wereldberoemde Kurfürstendamm, staat de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.

Of eigenlijk is het beter om te zeggen: ze staan daar, want ze zijn inmiddels met zijn tweeën. Twee kerken, broederlijk naast elkaar in het hart van de stad.

Links in beeld staat de oude kerk, die Kaiser Wilhelm II tussen 1891 en 1895 liet bouwen ter nagedachtenis aan zijn gelijknamige grootvader, de eerste keizer van Duitsland. Minder dan 50 jaar later, in de nacht van 22 op 23 november 1943, werd de kerk vrijwel geheel verwoest bij

een Brits bombardement. Alleen de hoogste toren bleef overeind.

Na de oorlog wist men zich niet goed raad met de ruïne en pleitten velen voor afbreken. Toch werd besloten de toren te laten staan als een herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog. Nie wieder. Never again. Plus jamais. Als vredeskerk ernaast werd een nieuwe Gedächtniskirche gebouwd. En sindsdien staan er twee kerken naast elkaar als monument voor vrede.

Wie de nieuwe, achthoekige, kerk betreedt wordt overweldigd door het blauwe schijnsel dat 20.000 glas in lood ramen verspreiden. Te midden van al dat blauw een Christusbeeld dat er geen twijfel over laat bestaan wie hier wordt beleden: het kind van Kerst van wie de engelen zingen dat hij vrede zal brengen op aarde voor de mensen van het welbehagen.

Ik besef dat die woorden dit jaar wrang kunnen klinken. Naast de oorlog in Oekraïne zijn er inmiddels ook de schokkende beelden van wat zich sinds 7 oktober in en om de Gazastrook afspeelt. Wie durft het woord vrede dan nog in de mond te nemen?



In de kerk hebben we die euvele moed. Niet omdat wij de werkelijkheid ontkennen, maar omdat wij leven van een visioen. Dat is het visioen waarover de engelen zingen: de vrede van Christus voor heel de aarde. Laten wij dan zo Kerst vieren. Geloven in Christus. Volhouden. En nooit opgeven de hoop op vrede. Nie. Never. Jamais.

Een nieuwe buslijn in Purmerend

Vanaf 10 december geldt er een nieuwe dienstregeling voor alle bussen in de regio Zaanstreek-Waterland. Er verandert vrij veel, vooral de nummers van de bussen wijzigen en de lijnen gaan iets anders lopen.

Vanwege de werkzaamheden bij Centraal station in Amsterdam rijden een groot deel van het volgende jaar geen bussen rechtstreeks naar Amsterdam Centraal. Alleen de toeristenbus en de nachtbussen komen nog op het Centraal station.

Bijzonder is de nieuwe ring buslijnen 101 en 102. Deze lijnen verbinden iedere wijk binnen 20 minuten met de binnenstad. Ze rijden langs de treinstations, stadhuis en ziekenhuis. De wijken zijn nu ook onderling met elkaar verbonden. Ze rijden twee keer per uur overdag en avonds eenmaal per uur. Wat ook nieuw is dat de nachtbussen nu elke nacht gaan rijden. Zeven dagen per week.

Zie verder: [Nieuwe dienstregeling Zaanstreek Waterland \(ebs-ov.nl\)](https://www.ebs-ov.nl), Hier kunt ook doorklikken naar de dienstregeling per buslijn.

Thuis gekookt

Als u af en toe geen zin hebt om te koken, en de kant en klaar maaltijden van de supermarkt niet lekker vindt of te duur voor U zijn, is er de Stichting Thuis gekookt met verse maaltijden aan huis voor en door buurtgenoten. De stichting is werkzaam in de regio Purmerend en Edam-Volendam.

Vindt het leuk om af en toe wat meer te koken voor iemand anders dan ben je ook welkom bij deze stichting. De werkwijze kun je terugvinden op de website. [Hulp bij de warme maaltijd van Stichting Thuisgekookt](#)



Aquare,.: Aanbidding der Herders, door Gesina (Geeske) ter Borgh, 1631-1690

Nieuws uit de regio

Op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december treedt Het Nederlands Kinder Theater (NKT) op met een nieuw kerstspreekje: "Assepoes Anders" in de Purmaryn in Purmerend. Er zijn twee voorstellingen per dag: om 15.00 uur en om 19.30 uur. Kaartjes verkrijgbaar via [Neem contact op met | Theater De Purmaryn in Purmerend](#) en [Assepoes Anders - NKT](#)

Kerstcircus Circus Renz staat weer tegenover de Purmerkerk. Van 22 december tot en met 7 januari hebben zij voorstellingen. Kaarten kunt u bestellen via de website. Hier staan ook de tijden van de voorstellingen, vaak twee per dag.

[Kerstcircus Purmerend](#)

Op 11 januari start de **computercursus voor beginners** in de bibliotheek in Purmerend. De les wordt gegeven in groepjes van maximaal zes mensen. Er zijn zeven bijeenkomsten van twee uur.

Als u iemand weet die een tablet of computer maar moeilijk vindt, dan kunt u ze attent maken op de Computercursus in de bibliotheek van Purmerend. Deelname is gratis. Opgeven via de klantenservice van de bibliotheek: 0299-250500.

Leuke tentoonstellingen:

- Het verbouwde **Purmerends Museum** aan de Kaasmarkt is nu groter geworden, de hele bovenverdieping is erbij getrokken, waardoor er drie zalen extra zijn. Tekeningen van Frank Muntjeswerf zijn te zien in het Purmerends museum tot en met 5 mei. In het Purmerends museum is ook de tentoonstelling te zien: “aan ons geschonken” waaronder prachtige stukken van Faience aardenwerk uit de Jugendstil tijd.
- Voor de vogelliefhebbers is er een gratis tentoonstelling; De stern. Tot en met 6 mei in de **Jacobshoeve** in **Katwoude Hoogedijk 8**: Dagelijks te bezoeken van 8.00 uur tot 18.00 uur. Het gaat over de natuur onder en boven het IJsselmeer. Er zijn minipodcasts te beluisteren en bijzondere driedimensionale tekeningen van de visdief, dwergstern, zwarte stern, reuze stern en lachstern. En een interactief IJsselmeerspel voor jong en oud. [Vogeltentoonstelling De Stern | Laag Holland](#)
- In het **Zaans museum** tot en met 31 december: Stoep onder de loep. Over de bloemen en planten tussen onze stoeptegels. Tekeningen en aquarellen van planten en bloemen die tussen de stoeptegels opkomen met de Verkade plaatsjes van Jaq. P. Thijsse van deze bloemen.
- In de **bibliotheek van Monnickendam** is expositie van de foto's uit het boek “20 Waterlandse verhalen”. Voor openingstijden zie: [Bibliotheek Monnickendam \(bibliotheekwaterland.nl\)](#).
- Het Waterlands archief verzamelt verhalen uit en over de regio Waterland. Persoonlijke belevenissen, literaire verhalen, oude volksverhalen en legendes. Op hun website staan er prachtige. [Waterlandse verhalen - Waterlands Archief](#) Als u zelf iets bijzonders weet, vertel het ze.

KERSTDINER

KOETJES EN KALFJES

**BLEKEN OOK AL
GEVOELIG TE
LIGGEN**

Loesje

www.loesje.nl
loesje@loesje.nl